

להורים שלום וברכה



- שימו לב לתאריכים

- ביום שני ה-15 W 4 W 20, יתקיים טקס יום העצמאות של המועצה, שדות יואב, במצודת יואב, בהשתתפות כול הגנים הבוגרים. (בלי הורים), **אנא שילחו**

את הילדים לבושים בכחול לבן. אין צורך לשלוח כובע, הילדים יקבלו שם. חשוב מאוד האוטובוס יוצא בשעה 8 : 15 בבוקר בדיוק. אנא מכם **לא לאחר** כי האוטובוס לא יחכה. בבקשה להגיע לגן עד השעה 7 : 45, כדי שנוכל להתארגן בלי לחץ. לא לשלוח עם הילדים שום דבר אנחנו לוקחות הכול מהגן.

יום רביעי, ה-15 W 4 W 22 יום הלימודים מסתיים בשעה 13 : 00, ערב חג, יום העצמאות.
יום חמישי ה-15 \ 4 \ 23 הגן סגור – יום העצמאות.

מזל טוב לאימרי, יונתן מועלמי ויובל בן ששון, בני השש.

חג הפסח עמוס פעילויות וטיולים הסתיים. בגן הילדים ספרו מה עשו והיכן היו. הילדים ספרו איך היה בליל הסדר, שרו שירים, קראו בהגדה, מצאו את האפיקומן, קיבלו מתנות הילדים שמחו לחזור לשגרה וממש כייף, שמח ונעים בגן.

מהנעשה בגן זית לקראת יום השואה, יום הזיכרון ויום העצמאות:

לפנינו יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי צהל ויום העצמאות. ימים מהולים בעצב ושמחה גם יחד, מתערבבים בתודעת הילדים ומבלבלים אותם.

מחר נעמוד דום לכבוד יום הזיכרון לשואה ולגבורה. היות והילדים חשופים לנושא דרך הצפירה ואמצעי התקשורת, ואני מחויבת בתכנית הליבה של משרד החינוך ללמד את הנושא, אנחנו בגן מספרים פרטים שהילדים מבחינה התפתחותית, רגשית יכולים לקלוט.

אנחנו נספר את הסיפורים - "ציקה הכלבה בגטו", ו"מה קרה בשואה" של בת שבע דגן. הסיפור משלב מושגים כגון: גטו וטלאי. בסיפור קיים מומנט הגבורה וההישרדות והסיום האופטימי המוביל אותנו ליום העצמאות, בניין והקמת מדינת ישראל. ציקה הכלבה לא יכלה להישאר עם משפחתה כי הגרמנים לא הסכימו. המשפחה מסרה אותה לשכנה פולניה ששמרה עליה, בזמן שהמשפחה התחבאה. אחרי המלחמה הכלבה חזרה לבני משפחתה. בנוסף נדליק נר זיכרון ונעמוד דום. נקריא גם דקלום שמסביר מה זו הצפירה ולמה. וגם דקלום על סוגים של נרות, למה נר הזיכרון מיוחד.

ביום רביעי ה- 15 W 4 W 22, יום הזיכרון לחללי צה"ל, נעמוד דום, נדליק נר זיכרון נדבר על החיילים, על כך שהצבא שומר על המדינה, נקריא דקלומים מתאימים לנושא. הכול לפי ההתפתחות והיכולות של הילדים. נתמקד כמובן בחיל האוויר, הילדים יראו תמונות של מטוסים ומסוקים ואמא יפעת של יאיר, תגיע לגן עם מדים ותסביר לילדים על תפקידה בצבא.

השבוע התחלנו לדבר על יום העצמאות. הילדים ידעו יפה מאוד להסביר מה זו מדינה (מולדת, ארץ מילים נרדפות) יש לה דגל, סמל המדינה, יש בתים, אנשים, פרפרים, עצים, השפה העברית ועוד.

נדבר על הדגל, הצבעים, הפסים מסמלים את הטלית של אבא בבית הכנסת, המגן דויד מזכיר את דויד המלך שלפני הרבה שנים הגן ושמר על ארץ ישראל. הפסים שמסמלים את חציית ים סוף. צורות וצבעים. מכינים דגלים בסדנא ממגוון חומרים בכחול – לבן. נכין דגל משותף – קולא'ז.

דברנו על סמל המדינה: המנורה עם שבעת הכנים, המנורה של בית המקדש שאיתה היו מאירים. ענפי הזית, סמל לשלום. בקבוצה קטנה – חקר סמל המדינה – נמנה 7 כנים ולא 9. היכן רואים עוד את הסמל הזה? על בולים, שטרות, סמלי משרדי הממשלה. נדבר על ההבדל בין החנוכיה למנורה, נדבר על עלי הזית, סמל לשלום. נקשר לנושא את הסיפור של תיבת נוח והיונה עם עלה הזית.

מה היא מדינה, אזכור נשיא המדינה, ראש הממשלה שעומד בראש המדינה, נדבר על תפקידיו, הרמטכ"ל וצה"ל כמובן, חיל האוויר, (חובה להזכיר...), מטבע, שפה, המנון, הכנסת שמחליטה על החוקים, הממשלה מנהלת את המדינה. מה אומר לכם המשפט "יום הולדת למדינה"? איך חוגגים יום הולדת למדינה? חוגגים בעזרת שיר מיוחד – המנון – "התקווה". הנפת הדגל, קישוט בכחול – לבן, מתנות למדינה כמו: עצים שנוטעים, כבישים שסוללים, בתים שבונים, ותינוקות שנולדים. דברנו על גילה של המדינה בת 67, כמו סבא וסבתא שלנו.

נכיר את המפה של ארץ ישראל. בצפון: החרמון, הכנרת וחיפה. במרכז: תל אביב, במזרח: ירושלים עיר הבירה שלנו. נדבר על כך שלכול מדינה יש את עיר הבירה שלה. (וגם את הדגל שלה). נראה היכן כפר מנחם. בדרום: אילת לשם נוסעים לחופש לבית מלון וליים.

הערך עצמאות – נדבר עליו. זו ההזדמנות לגדילה, התפתחות ועצמאות בדברים בהם צריכים להשתפר, וללמוד לעשותם בעצמנו, נעודד את הילדים לעצמאות: מקלחת, צחצוח שיניים, להתלבש לבד, לסדר את החדר, ללכת לישון ועוד. נדבר על מה זה עצמאות, מה אני יודע כבר לעשות בעצמי ומה עדיין לא. נדבר על מה זה מדינה עצמאית.



שרנו את השיר " אלוהים שלי " – עוזי חיטמן , " נולדתי לשלום " , " ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת" , " אני ואתה נשנה את העולם" של אריק איינשטיין בשפת הסימנים , מלמדת את הילדים את שפת הסימנים לפי השיר. ועוד שירים וסיפורים שקשורים לנושא.

בסדנא הילדים עובדים עם חומרים כחול ולבן ויוצרים עבודות נהדרות.



שלכם צוות נגן זית : מורן , נחמה ,

פביאנה וחני.

אז שיהיה חג עצמאות שמח

